



De Vaart nieuwsbrief
1 april 2022

Beverlanderhof 28, 2461 BT, Ter Aar
tel. 0172 602939
directie.devaart@wijdevenen.nl
www.devaart-teraar.nl

ziekmeldingen via Schoudercom

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen woensdag hadden alle medewerkers van De Vaart een studiedag, het thema was “even stilstaan...en weer door!”

Een dag waarin we unitdoorbrekend ons onderwijs onder de loep hebben genomen. Wat gaat goed, wat kan beter en vooral...hoe gaan we dat met elkaar doen.

Hierbij heeft het belang van lezen bijzondere aandacht gehad.

Wij zetten hoog in op leesplezier en leesmotivatie, dit is de basis om tot een goede leesontwikkeling te komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer kinderen lezen en voorgelezen worden hun ontwikkeling voorspoedig verloopt.

In de units wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan het technisch leren lezen (goed en vlot) maar juist ook aan het bevorderen van lezen. Lezen is leuk...maar hoe krijg je kinderen (en volwassenen) zover om een boek te pakken?

Één van de doelen is ook om ouders daar nog meer in te betrekken, vandaar dat er af en toe wat in de nieuwsbrief staat over ons leesonderwijs en tips om hier thuis wat mee te doen.

Het team van De Vaart

Oproep vluchtelingenopvang

Door de situatie in Oekraïne zijn vele mensen op de vlucht, ook in Nederland komen steeds meer vluchtelingen. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen die natuurlijk recht hebben op onderwijs. In de regio's waar onze scholen zich bevinden; Nieuwkoop, Kaag & Braassem en Alphen a/d Rijn, slaan verschillende organisaties hun handen ineen om voor hen een veilige en goede opvang te bieden. WijdeVenen heeft de opdracht om voor de gemeente Nieuwkoop en Kaag & Braassem een educatieve crisisopvang in te richten. Voor de scholen in de gemeente Alphen aan de Rijn wordt dit in samenspraak met Morgenwijzer en Scope gedaan.

Voor de gemeente Kaag & Braassem komt er een centrale plek in Rijnsaterwoude (oude gebouw van de Kinderarcke) en in gemeente Nieuwkoop op de locatie Buytewech (basisscholen Nieuwkoop).

WijdeVenen vindt het belangrijk dat we deze kinderen een veilige plek kunnen bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en onderwijs kunnen volgen. Hiervoor wisselen we kennis uit met onder andere het LOWAN en de Taalklas van het SWV.

Wil jij hier ook een mooie bijdragen aanleveren, dat kan! Voor beide locaties zijn we nog opzoek naar leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en vrijwilligers. Stuur mij een mail en we gaan in gesprek met elkaar. Dit kan op vrijwillige basis, maar je kunt ook tijdelijk je aanstelling (indien je al werkzaam bent in het onderwijs) uitbreiden tot de zomervakantie.

Enthousiast geworden, dan hoor ik graag van je!

Groetjes Lizzy Buntsma

l.buntsma@wijdevenen.nl

Tradities

Een nieuwe school betekent ook nieuwe tradities opstarten en oude tradities loslaten, dit is in de afgelopen jaren al vaker besproken. Loslaten is soms lastig, iets nieuws lanceren kost ook tijd. Aan vader- en moederdag is afgelopen jaar geen of nauwelijks aandacht besteed, en dit heeft destijds voor verschillende reacties gezorgd.

Onze overwegingen om geen specifieke aandacht aan deze traditie te geven is destijds gedeeld:

- *De diversiteit en situaties in de gezinnen maakt het lastiger om hier goed invulling aan te geven.*

- *Het laten maken van cadeautjes vraagt ongemerkt toch veel tijd en aandacht van de leerkrachten.*

Deze tijd wordt dan niet besteed aan het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen en andere onderwinstaken.

- *De periode waarin moederdag en vaderdag vallen is ook gevuld met Pasen, Koningsdag, meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren.*

- *Moeder- en vaderdag vieren is een gezinsactiviteit.*

Met het team zijn deze standpunten nogmaals besproken en hebben we gezocht naar een juiste balans tussen wat ouders verwachten en wat wij kunnen bieden vanuit onze onderwijsgedachte.

Wij willen graag dat kinderen hun waardering leren uiten voor mensen om hen heen, in het bijzonder hun ouders. In dat kader is er nagedacht over een manier waarop kinderen dit kunnen doen met vader- en moederdag en het niet een activiteit wordt van de leerkracht.

Er gaat dus aandacht besteed worden aan deze traditie, wij denken in een vorm die past bij ons onderwijs en die tegemoet komt aan de wens van ouders. Wat precies, dat ontdekt u op vader- en/of moederdag. Het moet wel een verrassing blijven.

Vakantierooster 2022-2023

Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is, na instemming van de MR, vastgesteld en kan gedeeld worden. In de bijlage vindt u het rooster met daarop de dagen dat de kinderen vrij zijn (vakanties en studiedagen). Dit rooster staat ook al op de website.

Schoolfruit

In elke nieuwsbrief leest u welke groente en/of welk fruit er de komende week wordt gegeten op school. Fijn als u zelf op maandag en dinsdag fruit of groente meegeeft aan uw kind. Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeft dat niet. Mocht uw kind behoefte hebben aan een grotere pauzehap dan het portie schoolfruit, dan kan er natuurlijk een gezonde aanvulling vanuit thuis mee!

Het schoolfruit voor volgende week is:

- Meloen, wortel, peer



Oproep: neem iets mee voor aan de Palmpasen stok!

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over het versieren van Palmpasen stokken. Palmpasen wordt gevierd op 10 april. Deze activiteit wordt georganiseerd door de PetrusPauluskerk in Aarlanderveen. Deze versierde stokken staan op 10 april in de kerk en worden dezelfde dag gebracht naar mensen die heel goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ook als je niet meedoet aan het versieren van de Palmpasestokken, kun je iets betekenen voor de mensen waar deze stokken naar toe gaan. Op iedere unit staat een kist waar je iets in kunt doen wat aan de stokken gehangen kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om: theezakjes, verpakte koekjes/snoep/paaseitje/chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc.

Vanaf 30 maart tot en 8 april kun je iets inleveren.

Ziekmeldingen

Regelmatig komen er nog telefonisch ziek- en afwezigheidsmeldingen binnen. Vriendelijk verzoek om dat via Schoudercom te doen. Dan komt de ziekmelding direct bij de juiste persoon terecht. Uiteraard kan er gebeld worden als er overleg nodig is.

Intern is inmiddels afgesproken dat er altijd een terugkoppeling gegeven wordt op een ziekmelding.

Belangrijke data

13 april	Bezoek boerderij door unit 1-2
13 april	Schoolvoetbaltoernooi: activiteit voor alle leerlingen van groep 8
14 april	Pasen (incl. bezoek boerderij door unit 3-4, 5-6, 7-8)
15 t/m 18 april	Paasweekend, alle leerlingen vrij
22 april	Koningsspelen
22 april	start Meivakantie (t/m 8 mei)

Bijlagen

- Vakantierooster
- Roeivereniging
- Bijeenkomst over de skatebaan in Ter Aar op 14 april voor ouders en kinderen
- Workshop Aboriginal Dots voor kinderen
- Bericht van de PetrusPaulus kerk in Aarlanderveen over Palmpasen
- Triggrr: Nederlandse les voor mensen afkomstig uit Polen

OPEN DAG



Roeivereniging Alphen

JEUGDROEIEN

2 april 2022 12:00 - 14:00 uur

**Ben je 10 jaar of ouder?
Kom langs en stap in de boot**



www.rv-alphen.nl
jeugdroeien@rv-alphen.nl

Bijeenkomst skatebaan op 14 april

Uitnodiging bijeenkomst

Skatebaan ter Aar



Op donderdag **14 april van 19.30 -21.00 uur** willen we graag met jongeren en hun ouders in gesprek over de situatie op en rondom de skatebaan in Ter Aar.

Al vanaf de plaatsing van de skatebaan aan de Aardamseweg/Ringdijk spelen er allerlei problemen. Er zijn incidenten geweest en meldingen gedaan. En er is al op verschillende manieren geprobeerd het probleem op te lossen. Helaas zonder (voldoende) resultaat.



Graag horen we van jongeren en ouders wat er allemaal is voorgevallen, maar vooral wat we hier nu concreet (nog) aan kunnen doen.

Bij dit overleg zijn handhaving, politie, gemeente en het jongerenwerk aanwezig.

Wil jij je verhaal vertellen? Wil je meedenken/meehelpen aan een oplossing?

Kom dan vooral meepraten!

Bijeenkomst Skatebaan Ter Aar

Donderdag 14 april 19.30-21.00 uur

Lokatie: IKC De Vaart in Ter Aar

Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn.

mail: jong@nieuwkoop.nl of app/bel: 0647080932, ook voor vragen/opmerkingen over dit onderwerp!



Aboriginal Dots Workshop - voor de jeugd!

Doe je mee aan deze superleuke 3-delige schilder-workshop? Je leert onder leiding van Susan Micke van Artodo hoe je zo'n mooi Aboriginal Dots schilderij kunt maken.

In een serie van 3 lessen. Deze 3 lessen zijn op woensdagen of zaterdag.

De eerste les is dus op 6 of 9 april.

Meedoen:

Woensdaglessen: <https://triggr.nu/agenda/aboriginal-dots-workshop-artodo-a/>

Zaterdaglessen: <https://triggr.nu/agenda/aboriginal-dots-workshop-artodo-a-2/>

De lessen zijn bij stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar (achterzijde brandweer), www.triggr.nu – info@triggr.nu

Beste kinderen en ouders,

Zondag 10 april 2022 is het Palmpasen!

Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een Ezel en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem toe met palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.

Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de mensen thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een palmpasen stok te maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken zijn bedoeld voor mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel mensen een palmpasen stok kunnen brengen. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand maakt! Maar dit jaar gaan we ook gezamenlijk de stokken versieren!



Doe je mee? Op zaterdag 9 april om 14.30 uur - 16.30 uur in het Achterom in Aarlanderveen is dit jaar de gelegenheid om gezamenlijk de stokken te versieren. Dus kom allen en neem iets mee om aan de stok te hangen. Voor knutsel materiaal wordt gezorgd. Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je meedoen! De werkgroep Kinderkerk heeft namen en adressen.

Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die niet meer in de gelegenheid is om Palmpasen in de kerk mee te maken, of dit jaar in het bijzonder een steuntje kan gebruiken), wil je dat dan aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een goede spreiding van de palmpasen stokken door de parochie.

Wil je thuis een stok versieren? Dat doe je zo: Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven) theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc. Je kunt bijv. ook een ketting van dopppinda's rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een slinger van toffee's of paaseitjes staat heel gezellig. **Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de bakker) bovenop de stok te plaatsen.**

Op zondag 10 april is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je dan kun je **20 minuten** voordat de kerk begint (**dus 8.55 uur**), naar 't Achterom komen. We gaan dan in optocht de kerk in. De pastor zegent de palmpasen stokken. Na de viering kun je de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.

Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze bijzondere, feestelijke zondag mee te vieren. Wanneer je dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat doen en je hebt nog nooit meegedaan aan het Palmpaseneest, zijn dat twee extra goede redenen om mee te komen doen. Als je nog vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even bellen of appen naar:

Sandy Beckers (06-22797064).

Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Sandy Beckers (Walnootstraat 28), of je krijgt een kruis op zaterdag 9 april in het Achterom.

Werkgroep Kinderkerk

Nederlandse les



Stichting !Triggr organiseert, met succes, sinds september 2021 Nederlandse les voor mensen afkomstig uit Polen. Deze lessen zijn op zaterdagen. Deze mensen zijn blij met de lessen. We hebben inmiddels twee groepen draaien, op zaterdagen. Indien er meer animo is, draaien we nog een groep op vrijdagavond. Om die reden willen we de lessen nog verder onder de aandacht brengen. Zouden jullie daartoe ook deze A4 poster / flyer willen verspreiden / printen / ophangen / online delen?

Anders: elke 2^{de} zondag is er in het pand van stichting !Triggr de mogelijkheid voor Poolse gezinnen om met elkaar kennis te maken. Kent u gezinnen die hierin interesse zouden hebben? Dan kunnen ze contact opnemen met mevrouw Basia Stroo Kusiak via polen.nederland.info@gmail.com of bellen naar 0658811307. De eerste bijeenkomst is op zondag 10 april aanstaande.